

De dood opent den rechtvaardige het eeuwig  
leven.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# EMILE RESTIAENS

echtgenoot van Mevrouw

**Isabelle-Hortensia Stockman,**

geboren te Berchem, den 20 Oogst 1862

en godvruchtig overleden te Nukerke

den 4 Juli 1943.

versterkt door de laatste HH. Sacramenten



God heeft het leven op deze wereld bereid met kruisen en kwellingen opdat wij een ander leven zouden betrachten, waar onze vreugde eeuwig en onverstoort zal zijn.

Het heeft den Heer behaagd hem door vele kwellingen te beproeven en te heiligen, maar sterk door zijne kristelijke overtuiging, verdroeg hij alles met onderwerping aan den wil des Heeren.

In uw leven wees indachtig dat wij hier niet altijd zullen blijven en dat wij, met deugdzaam te leven ons eene plaats moeten voorbereiden, welke wij nooit zullen verlaten.

Beminde echtgenoote, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, hebt dank voor uwe teedere zorgen, ze waren mij een troost in mijne lydensuren. Eert en bemint moeder al de dagen uws levens, helpt elkander, blijft godvrezend en deugdzaam en zijt mij dikwijls indachtig in uwe gebeden

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. afl.

Medelijdend Hart van Maria, bid voor de bedrukten.

300 dag. afl.

R. I. P.



O GOEDE EN  
ALLERZOETSTE  
JESUS,

ZIE MIJ HIER VOOR UW  
VOETEN NEDERGEKNIELD.  
IK BID EN SMEEK U MET  
DE GROOTSTE VURIGHEID  
VAN MIJN GEEST,  
DAT GIJ U GEWAARDIGT  
IN MIJN HART TE DRUKKEN  
LEVENDIGE GEVOELENS  
VAN GELOOF, HOOP EN  
LIEFDE. ALSOOK EEN  
WAAR BEROUW OVER  
MIJNE ZONDEN EN EEN  
VAST VOORNEMEN MIJTE  
BETEREN; TERWIJ IK  
MET GROOTE AANDOENING  
EN DROEFHEID BIJ MIJ  
ZELF OVERWEEG EN  
IN DEN GEEST AANSCHOUW  
UWE VIJF WONDEN,  
HEBBENDE VOOR OGEN  
HET GEEN DE PROFEET  
DAVID VAN U ZEGDE. "ZIJ  
HEBBEN MIJN HANDEN  
EN VOETEN DOORBOORD  
EN AL MIJN BEENDEREN  
GETELD"

VOLLE  
AFLAAT

